

Ο Αγριάνθρωπος
Γιάννης Κ. Κωνσταντάτος



Σελίδες: 216, Εξώφυλλο: Μαλακό, Διάσταση: 14X21, Τιμή: 10,00 ευρώ, ISBN: 978-960-594-025-6

Οκτώβριος 1981. Η Ελλάδα γιορτάζει την εκλογή του Ανδρέα Παπανδρέου, με την «Αλλαγή» που έρχεται. Ο Αλέκος καπνίζει το τσιγάρο του και παρακολουθεί το πλήθος να πανηγυρίζει. Τους κοιτά ειρωνικά. Αυτός, άλλωστε, απεχθάνεται την πολιτική και έχει τις δικές του απόψεις για την Ελλάδα και πώς πρέπει να βαδίσει.

Σήμερα, ο χαμένος στο δάσος δάσκαλος παραβιάζει την πόρτα του αγροκτήματος που έγραφε ρητά πως δεν επιτρέπεται η είσοδος στους ανθρώπους και βλέπει να τον σημαδεύει μια καραμπίνα. Έτσι έρχεται σε επαφή με τον Αγριάνθρωπο.

Δύο διαφορετικές εποχές. Έχουν άραγε σχέση μεταξύ τους το 1981 και το σήμερα; Ο Αγριάνθρωπος είναι υπαρκτό πρόσωπο; Και αν ναι, πώς συνδέεται με τις δύο εποχές;

Το νέο μυθιστόρημα του Γιάννη Κωνσταντάτου.

Ο **Γιάννης Κ. Κωνσταντάτος** γεννήθηκε στην Αθήνα, αλλά κατάγεται από την Κεφαλονιά – για την οποία δηλώνει πάντα υπερήφανος.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρώην ΑΣΟΕΕ) και του τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (Master) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Durham (Η.Β.).

Το 2008 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Γκοβόστη το πρώτο του πολιτικό μυθιστόρημα, με τίτλο *Η Τελευταία Ευκαιρία*. Το 2010 κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Ιβίσκος το μυθιστόρημά του *Απέναντι στο πεπρωμένο*. Από τις ίδιες εκδόσεις κυκλοφόρησε το 2012 το ιστορικό του μυθιστόρημα *Ο Έλληνας αντιβασιλέας του Σιάμ*.

Είναι μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, με πολύ σημαντική δράση τόσο στα κοινά όσο και στην πολιτιστική ζωή του τόπου.

Τον Μάιο του 2014 εκλέχτηκε Δήμαρχος του Δήμου Ελληνικού-Αργυρούπολης.