

Ζούμε για την αγάπη Νταβίντ Καγιατ



Σελίδες: 128, Εξώφυλλο: Μαλακό, Διάσταση: 14Χ21, Τιμή: 9 ευρώ
ISBN: 978-960-219-992-3

Όταν ο Σαμουήλ ερωτεύεται παράφορα μια ασθενή του, τη Σοφί Μανσέλ, όλη του η ζωή ανατρέπεται. Οι μέρες που απομένουν στη νεαρή γυναίκα, η οποία έχει προσβληθεί από καρκίνο τα τελευταία έξι χρόνια, είναι μετρημένες. Ο Σαμουήλ, όμως, θέλει να πιστεύει πως η θεραπεία είναι εφικτή. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτή χωρίς να βλέπει το βλέμμα της, το χαμόγελό της... Ο νεαρός γιατρός είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για να σώσει, ακόμα και να της χορηγήσει μια νέα ουσία που έχει ανακαλύψει ο καθηγητής Λακόμπ, ένα φάρμακο τα αποτελέσματα στον ανθρώπινο οργανισμό είναι άγνωστα ακόμη. Παρακινήμένη από τον έρωτα το Σαμουήλ και από την εμπιστοσύνη που του έχει, η Σοφί δέχεται να γίνει πειραματόζωο.

Και οι δύο γνωρίζουν πως η ιστορία τους δεν έχει διέξοδο. Καμιά φορά, όμως, ο έρωτας κάνει θαύματα...

Ένα τρυφερό και συγκινητικό αφήγημα για τον έρωτα, τη φιλία, τη συντροφικότητα, τα ιατρικά διλήμματα, τη σχέση δασκάλου και μαθητή, την αλαζονεία και την ταπεινότητα, την επαγγελματική φιλοδοξία και την ηθική, τα θαύματα της επιστήμης αλλά και την τραγικότητα της μοίρας. Γραμμένο από τον διακεκριμένο ογκολόγο κ

μεγάλο ουμανιστή, Νταβίντ Καγιατ, που γνωρίζει όσο κανένας άλλος τι σημαίνει μάχη με την αρρώστια και τον θάνατο, και πόσο σπουδαίο είναι να αγωνίζεται κανείς, έως την τελευταία στιγμή, για τις ανθρώπινες αξίες και τη χαρά της ζωής.

Ο ΝΤΑΒΙΝΤ ΚΑΓΙΑΤ (David Khayat, γεν. στις 27 Αυγούστου του 1956 στο Sfax, της Τυνησίας) είναι διακεκριμένος Γάλλος ογκολόγος. Διευθυντής του Τμήματος Ογκολογίας του νοσοκομείου Πιτιέ-Σαλπεντριέρ στο Παρίσι, από το 1990, καθηγητής της ογκολογίας στο Πανεπιστήμιο Πιερ και Μαρί Κιουρί, καθώς και επίκουρος καθηγητής στο Ιατρικό Κέντρο MD Anderson στο Χιούστον του Τέξας, στις ΗΠΑ. Έχει εκλεγεί μέλος του συμβουλίου της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας, έχει οργανώσει τη Διάσκεψη Κορυφής της UNESCO, με θέμα την αντιμετώπιση του καρκίνου, υπήρξε εμπνευστής της Χάρτας του Παρισιού, εναντίον του καρκίνου, και Διευθυντής του Εθνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου (Απρίλιος 2004-Σεπτέμβριος 2006). Σήμερα είναι Επίτιμος Πρόεδρος του συγκεκριμένου Ινστιτούτου. Ο Νταβίντ Καγιατ είναι δημιουργός και Διευθυντής του Ιδρύματος AVEC, αναγνωρισμένου ως ιδρύματος κοινής ωφελείας από το 2013. Είναι επίσης σύμβουλος και συνεργάτης του προγράμματος LEED της OCDE, μέλος του Συμβουλίου της INSERM και ανάδοχος του προγράμματος «Envie d' Agir» του Υπουργείου Νεότητας. Συμμετέχει στο πρόγραμμα «Educational Program Committee of American Society of Clinical Oncology» και «Clinical Research Committee of American Association for Cancer Research».

Είναι μέλος συντακτικής επιτροπής ιατρικών περιοδικών, τόσο στη Γαλλία όσο και διεθνώς, και συντάκτης σε δύο από τις μεγαλύτερες αμερικανικές ιατρικές επιθεωρήσεις, την *Journal of Clinical Oncology* και την *Cancer*. Παράλληλα με τις επιστημονικές ασχολίες του, ο Νταβίντ Καγιατ είναι συγγραφέας πολυάριθμων λογοτεχνικών έργων και δοκιμίων, καθώς και συνδημιουργός δύο τηλεοπτικών ταινιών και ενός θεατρικού έργου.

Στη Γαλλία, έχει λάβει τις τιμητικές διακρίσεις: Αξιωματικός του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής (2007), Αξιωματικός του Εθνικού Τάγματος Αξίας (2004), Αξιωματικός των Φοινίκων της Ακαδημίας (2011). Το 2011, αναγορεύτηκε σε Επίτιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Ηρακλείου, στην Κρήτη, και του απονεμήθηκε το βραβείο «Ιπποκράτης» στο νησί της Κω.

Ένθερμος υποστηρικτής της «ιατρικής αλήθειας και ηθικής» και ουμανιστής, ο Νταβίντ Καγιατ εργάζεται άκοπα και με αφοσίωση για τη βελτίωση της ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από καρκίνο, για τις συνθήκες νοσηλείας τους στα νοσοκομεία, καθώς και για την αναζήτηση καινούργιων αποτελεσματικών θεραπειών της ασθένειας.

Από τις Εκδόσεις Καλέντη κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του *Η Σωστή Αντικαρκινική Διατροφή και Ο δρόμος της Ελπίδας*.