



**[Χάρτινη αγκαλιά]**  
της **Ιφιγένειας Μαστρογιάννη**  
**Λογοτεχνία για Νέους (12+)**

Σελίδες: **248**, Εξώφυλλο: **Μαλακό**,

Διάσταση: **14x21**

ISBN: **978-960-219-313-6**

Τιμή: **11 ευρώ**



*Οι πιο πολλοί άνθρωποι περνούν από τη ζωή μας αθόρυβα, χωρίς ν' αφήσουν ίχνος και ο καιρός σβήνει τη θύμησή τους. Κάποιοι όμως τη σφραγίζουν, με χρώμα που δεν εξαλείφεται και δεν μπορούμε να τους ξεχάσουμε...*

*Κι όταν έρχεται ο άγριος καιρός και τα πράγματα φαίνονται ασύνδετα μεταξύ τους, φωνάζουμε κι εκείνοι απαντούν. Μας ρίχνουν την κλωστή, για να βρούμε πάλι το δρόμο, τον κρυφό ειρμό που δίνει στα πράγματα το νόημά τους. Ένα χέρι δηλαδή σταθερό, ένα λόγο που διώχνει το φόβο, ένα βιβλίο παλιό που κρατάει στις σελίδες του φυλαγμένη τη σοφία του κόσμου...*

Η Θάλεια έρχεται από πολύ νωρίς αντιμέτωπη με τα μεγάλα και αληθινά προβλήματα της ζωής, όπως αυτό της χρόνιας αναπηρίας. Αντλώντας δύναμη από ένα βιβλίο παλιό που κρύβει στις σελίδες του τη σοφία του κόσμου, αντιμετωπίζει την κατάστασή της με θάρρος και αισιοδοξία. Το παράξενο βιβλίο της, η «παραμορφωμένη» και υπέροχη ζωή της, μαγεύουν τα παιδιά της συντροφιάς της, σε μια εποχή που όλα γύρω τους βρίσκονται σε κρίση και απορρυθμίζονται. Στη μικρή τους λέσχη, τα παιδιά θα νιώσουν την αξία που έχει ο Άλλος δίπλα τους κι όταν η Θάλεια, σε μια οριακή στιγμή της ζωής της, θα

κινδυνεύσει για να σώσει το βιβλίο της, θα ψηλαφίσουν ένα νόημα της ζωής πιο βαθύ που θα κάνει χρωματιστά τα όνειρά τους.

Ένα μυθιστόρημα-ύμνος στην αγάπη του Ανθρώπου για τη ζωή και στην αιώνια μαγεία και τη δύναμη του Βιβλίου, για παιδιά άνω των 12 ετών.

**Η ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ** σπούδασε Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Έχει δημοσιεύσει διηγήματα και άρθρα παιδαγωγικού περιεχομένου σε εφημερίδες και περιοδικά. Το 1997 τιμήθηκε με το πρώτο βραβείο Ιπεκτσί για την ποιητική συλλογή *Ο ναός του Καλοκαιριού*. Από τις εκδόσεις Καλέντη κυκλοφορούν επίσης τα μυθιστόρημά της για εφήβους *Τα παιδιά του τελευταίου θρανίου* και *Ο Πρίγκιπας με τα Κρίνα*, καθώς και το βιβλίο της για παιδιά και μεγάλους *Το Παραμύθι με τις Ξεχασμένες Λέξεις*, το οποίο εντάχθηκε στη λίστα των White Ravens.

