



14ⁿ Ραδιοφωνική εκπομπή

Καλημέρα Σάμερ!
Καλημέρα Ζάρα!
Καλημέρα Σάνια!
Καλημέρα Μαρία – Ηλέκτρα!
Καλημέρα παιδιά!

«Εδώ τα Θρανία της άνοιξης»!
Ακούτε το ραδιόφωνο των παιδιών
Παιδιά, μείνετε συντονισμένα!

Σήμερα παιδιά έχουμε ανεμιστήρες που κάνουν τα φυτά στο μπαλκόνι να χορεύουν, ομπρέλες που γίνονται αερόστατα και ταξιδεύουν με τον Θαλασσινό αέρα, γλάρους που κάνουν σα μικρά

αεροπλάνα και ραδιόφωνα με ρόδες!!! ραδιόφωνα με ρόδες; Ναι! Καλά, βιβλία με ρόδες ξέρω. Μας φέρνει στο σχολείο ο δάσκαλος, μέσα σε μια βαλίτσα. Και τώρα τελευταία μάλιστα μας έφερε κι ένα μάθημα σε μια μαύρη βαλίτσα που το λένε “ιστορία.” Κι άρχισε να βγάζει μια λάμπα πετρελαίου, κάτι νομίσματα που τα λένε δραχμές, ένα αναγνωστικό με μικρά αετόπουλα στο εξώφυλλο και κάτι ποιήματα που τα έγραφε ένας στρατιώτης αφού σταμάτησε για λίγο η μάχη. Α, κι ένα ραδιόφωνο αλλά αυτό δεν είχε ρόδες! Τι είναι αυτό το ραδιόφωνο με ρόδες; Δεν καταλαβαίνω τίποτα! Είναι ένα ποδήλατο που πάνω του έχει ραδιόφωνο. Γιατί; Μέχρι τώρα είχαν μόνο τα αυτοκίνητα. Και οι άνθρωποι ήθελαν τα αυτοκίνητα γιατί λένε πως ακούν ραδιόφωνο καθώς οδηγούν. Ε λοιπόν, και τα ποδήλατα έχουν ραδιόφωνο. Γι’ αυτό εγώ λέω να μην παίρνουμε το αυτοκίνητο αλλά το ποδήλατο!!!

Να ένα!!!! Ακούστε και το κουδούνι μου!



Κι ένα παιδί που μας χαιρετά στα αγγλικά! Εμείς αγγλικά ξέρουμε, αφού τα μαθαίνουμε στο σχολείο!!!! Το ραδιόφωνο είναι στο «λαιμό» του ποδηλάτου, στο τιμόνι!!!

*Hey
Kids!*



Here's the NEW 1941
Motorola
BICYCLE RADIO

Καλά το ποδήλατο έχει λαιμό; Ναι, έχει και «πιρούνι» και «ψαλίδι» και αχτίνες και σασμάν και γρανάζια και πενταλιέρα!!! Αλλά και ραδιόφωνο!!!



www.shutterstock.com - 1409443208

Να κι ένα ραδιόφωνο ποδηλάτου. Τα ραδιόφωνα τα λέμε ή αναλογικά ή ψηφιακά! Υπάρχουν και άλλα!!! Εμένα μου αρέσουν αυτά που αλλάζουμε σταθμό με το χέρι. Τι πλάκα έχει ο σταθμός. Είναι σαν το τρένο. Αλλάζουμε στάση!! Μπορούμε λοιπόν να φτιάξουμε τη γραμμή Ομόνοια – Πειραιάς του ηλεκτρικού τρένου και κάθε σταθμός να είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός. Ωραία άσκηση!!!



Να κι άλλο ένα ραδιόφωνο για ποδήλατο! Έχει ειδήσεις, βιβλία μουσικές, κόρνες και συναυλιες!



Και γίνεται τραπέζι, βιβλιοθήκη, κήπος, γραφείο, φωλιά για πουλιά, ραδιοφωνικό στούντιο ή καρότσι για ψώνια!!!!



Μπορεί να γίνει και σπίτι με βιβλία! Μαξιλάρια από βιβλία, σεντόνια από βιβλία και χέρια από

Βιβλία!!!! Αντί για ένα χέρι ξύλο, ένα χέρι -
χέρι βιβλίο!!



Και μπροστά ένα ποδήλατο που διαβάζει βιβλία
στο ραδιόφωνο!!!!



Κι εμείς να παίρνουμε στα χέρια μας το τιμόνι
της ζωής. Και τ' αυτιά μας να είναι σαμπρέλες

γεμάτες με αέρα και ήχους από βιβλία που φωνάζουν τα λουλούδια να βγουν από την κρυψώνα τους και τα πουλιά να κάνουν εκπομπές το ένα στο άλλο!!!



Κι ο δάσκαλος να είναι πάνω σε δύο ρόδες, το ραδιόφωνο να είναι σε δυο ρόδες και τα βιβλία να είναι σε δύο ρόδες. Ωραία!! Να τα ζωγραφίσω όλα αυτά! Τι παράξενος συνδυασμός! Υπάρχει ένα τέτοιο βιβλίο που είναι ένα ποδήλατο με δάσκαλο και βιβλία μαζί!! Αλλά δεν έχει ραδιόφωνο!!!! Είναι της Μαρίας Ανδρικοπούλου!!!! Και η ζωγράφος είναι η Ελίζα

Βαβούρη! Και ο δάσκαλος είναι ο Αφγανός Σαμπέρ Χουσεΐν!!!! Έχει 6.000 βιβλία και κάνει βόλτες σε απομακρυσμένα χωριά στο Αφγανιστάν για να δώσει στα παιδιά βιβλία να διαβάσουν!!!! Ήταν «Τα Θρανία της άνοιξης – το ραδιόφωνο των παιδιών. Ο κ. Μπάμπης, 15/5/2020, Αθήνα – Κυψέλη. babisbaltas@gmail.com

