

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η Ρωρώ το Καγκουρό και το Διψασμένο Δάσος Τάσος Ιωαννίδης

Εικονογράφηση: Βανέσσα Ιωάννου



Σελίδες: 40 , Εξώφυλλο: Σκληρόδετο, Διάσταση: 21x29, Τιμή: 14 ,00 €
ISBN: 978-960-594-069-0

Το νέο βιβλίο για παιδιά από τον δημιουργό της επιτυχημένης σειράς «Λάχανα και χάχανα» Τάσο Ιωαννίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλέντη.

Έναν ολόκληρο χρόνο είχε να βρέξει στο Διψασμένο Δάσος. Το ποτάμι είχε ήδη στερέψει. Ένα ξεθωριασμένο κίτρινο χρώμα είχε σκεπάσει τη γη. Η τροφή των ζώων λιγοστή.

Ένα μικροκαμωμένο ζαβολιάρικο καγκουρό θα ψάξει να βρει τη λύση στο πρόβλημα που απειλεί όλα τα ζώα, μικρά και μεγάλα, δυνατά και αδύναμα. Γιατί η Ρωρώ το καγκουρό έχει πάντα στο μυαλό της τα λόγια του σοφού και επαναστάτη παππού της, που έλεγε: «Στ' ουρανού τις χώρες, ρώτα, ψάξε, βρες, πίσω από τις μπόρες κρύβονται οι χαρές».

Με ήρωες τα ζώα του δάσους και συμβολισμούς στους ρόλους τους, ο **Τάσος Ιωαννίδης** πλάθει ένα παραμύθι που μιλά στα παιδιά για τις έννοιες της συνεργασίας, της ισότητας, της αμοιβαιότητας, καθώς και την αξία της φύσης και τον σεβασμό σε όλα τα πλάσματα της γης.

Μια παραμυθένια αφήγηση με ζωντάνια και αισιοδοξία, που ζωντανεύει ακόμη περισσότερο από τις εικόνες της **Βανέσσας Ιωάννου** και τους όμορφους στίχους του **Κώστα Κολοβού**.

Ένα βιβλίο που θα αγαπήσουν οι μικροί αναγνώστες αλλά και οι γονείς.

Ένα ανάγνωσμα που μπορεί να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά σε σχέση με τα θέματα της ανομβρίας και του περιβάλλοντος όσο και της ομαδικότητας και της ισονομίας.

Για παιδιά 4+ ετών.

Ο **Τάσος Ιωαννίδης** γεννήθηκε στη Φλώρινα. Αρχικά σπούδασε πληροφορική στο πανεπιστήμιο RMIT της Μελβούρνης, αλλά τελικά τον κέρδισε η μουσική. Συνέχισε τις σπουδές του στην κλασική κιθάρα στο ωδείο MELBA της Μελβούρνης και στο New England University, όπου ειδικεύτηκε στη μουσική κινηματογράφου. Δραστηριοποιήθηκε στο εξωτερικό για πολλά χρόνια, συνθέτοντας μουσική για δεκάδες τηλεοπτικές, θεατρικές και κινηματογραφικές παραγωγές, σειρές κινούμενων σχεδίων για παιδιά, αλλά και έργα μεγάλης φόρμας, όπως η όπερα «Women in War» και το ορατόριο «Αποκάλυψις του Ιωάννη», που παρουσιάστηκε στο Ηρώδειο.

Στην Ελλάδα επέστρεψε το 2001, δημιουργώντας σημαντικό συνθετικό έργο, μεταξύ άλλων, για παιδιά. Έχει στο ενεργητικό του 21 μουσικά άλμπουμ. Έχει γράψει έξι εικονογραφημένα παιδικά μουσικά παραμύθια και τέσσερα παιδικά μιούζικαλ, τα οποία έχουν ανέβει σε θέατρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε πολλές πόλεις της Ελλάδος.

Η αγάπη του για τα παιδιά είναι η πηγή της δημιουργίας του. Ένα μεγάλο μέρος από το δημιουργικό του έργο είναι εμπνευσμένο από τις εμπειρίες του ως πατέρας τριών παιδιών. Με στόχο να μετατρέψει τη μαθησιακή διαδικασία σε παιχνίδι, δημιούργησε τη σειρά παιδικών εκπαιδευτικών τραγουδιών, βιβλίων και θεατρικών έργων «Λάχανα και Χάχανα», που έχουν αγαπηθεί από παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Δείτε <https://lahanakaihahana.gr>

Η **Βανέσσα Ιωάννου** γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δάσκαλο τον Δημήτρη Μυταρά. Εργάστηκε στον χώρο της διαφήμισης ως Junior Art Director. Παράλληλα με τις εικονογραφήσεις βιβλίων, διδάσκει σε παιδιά δημοτικού ως εικαστικός. Το 2012 διακρίθηκε με έπαινο από τον Κύκλο του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου (IBBY).